

İMAM HÜSEYİN

İNSANLIK İÇİN ADALET SİMGESİ VE ÖZGÜRLÜK MEŞALESİDİR

Hazırlayan: Sabah Al-Talagani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



International Media Center

Bu Eser İmam Hüseyin (a.s) Türbesi Genel Sekreterliği Uluslararası Medya Bölümü, İstanbul İmam Hüseyin Merkezi ve Alulbeyt Vakfı'nın katkılarıyla basılmıştır

İMAM HÜSEYİN

İNSANLIK İÇİN ADALET SİMGESİ VE ÖZGÜRLÜK MEŞALESİDİR

Hazırlayan: Seyit Sabah et-Talikani

Tercüme: Mikail Gürel

Mizanpaj: Kays el-Nasravi

1. Basım 2022

Biyografi

Adı: Hüseyin b. Ali b. Ebutalib (a.s)

Dedesı: Hz. Muhammed (s.a.a)

Annesi: Hz. Muhammed'in (s.a.a) kızı Fatıma (s.a)

Lakabı: Cennet gençlerinin efendisi, şehitler efendisi, hür insanların babası

Doğum tarihi: 10 -01- 626 Miladi / Hicri 4. Yıl Şaban ayının 3. Günü

Şehitlik tarihi: Miladi 13/10/680 / Hicri 61. yılın Muharrem ayının 13. Günü

Şehitlik nedeni: Özgürlük ve adalet için şehit edildi

Şehitlik yeri: Kerbela/İrak

Resulullah'ın (s.a.a) İmam Hüseyin Hakkındaki Hadisleri

- (Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Hüseyin'i seveni Allah sevsin. Hüseyin torunlardan bir torundur.)

- (Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır; o ikisini seven beni sevmiştir, beni seveni Allah sever; her kimi Allah severse onu cennete sokar. Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiştir. Kim bana buğz ederse Allah ona buğz eder. Her kime Allah buğz ederse onu yüz üstü ateşe atar).

-(Benimle senin katilin arasında Allah'ın huzurunda bir duruşma olacaktır.)”

- (Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidirler).

(Hasan ve Hüseyin'e bakarak şöyle buyurdu: “Bu ikisini, babalarını ve annelerini seven kimse, kıyamet günü benim derecemde benimle birlikte olacaktır.”

- (Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir).

- (Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır; o ikisini seven beni sevmiştir, beni seveni Allah sever; her kimi Allah severse onu cennete sokar. Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiştir. Kim bana buğz ederse Allah ona buğz eder. Her kime Allah buğz ederse onu ateşe sokar.”

Mübarek Hüseyin Kıyamın Ölümsüzlük Nedenleri

Birçok kişi tarihin zaman zaman kendini tekrarladığı bir yaşam döngüsüne sahip olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak yaşamı çevreleyen sosyal, entelektüel ve yapısal gelişmelerdeki farklılık nedeniyle bu tekrarın amaç, araçlar ve konjonktür açısından her seferinde eskisinden farklı şekilde tezahür ettiği de görülmektedir.

Hatta bir olay, tarihin yaşam döngüsüne geri döndürüldüğünde onu geniş kapsamlı stratejik bir olay haline getiren faktörlerle öncekiler neredeyse tamamen farklı olabilir. Nitekim İmam Hüseyin kıyamında bu durum net olarak görülmektedir.

Hüseyin kıyam sahabe ve tabiinden İslam'ın iki önemli kuşağını bir araya getirmiştir. Resulullah'ın sahabesiyle Ali b. Ebutalib'in sahabesini buluşturmuştur. Bu kıyam, sapkın ve despot Ümeyye oğulları tarafından kirletilmiş ve katledilmek üzere olan Muhammedi dine yeniden hayat verip onu canlandırmak için gerçekleşmiştir. Hedefindeki saflık ve yücelik aradan 1400 yıl geçmesine rağmen onu ölümsüz kılmıştır.

Bu kıyam sadece bir grup adına ve muayyen bir toprakta gerçekleşmiş bir hareket değildir. Aksine temel ilkeleriyle insanlık adına ve cehaleti ortadan kaldırmak için atılan bir adım olduğundan tüm zaman ve mekanları aşmıştır. Yani kıyamın yok olucu sebeplere bağlı olmayışı ona evrensel bir boyut kazandırmıştır.

Dolayısıyla bugünün dünyası geçmişe nazaran daha fazla Hüseyini kıyamın ışığından faydalanmaya muhtaçtır. Zira bugünün cahiliyeti ilk cahiliyetten daha şiddetli ve daha vahimdir. Bugünün cahiliyeti ilk cahiliyetin ta kendisi olmakla birlikte modern teknolojilerle desteklenmiş ve çeşitli boyutlarda tahrip gücü son derece yüksek enstrümanlarla donanmıştır.

Hüseyini Kıyamın hedefleri, bu hareketin evrensel olmasındaki en önemli faktör sayılmaktadır. Bu hedefler her zaman dünyada hayır için bir eksen oluşturmuştur. Zira fedakârlık, onurlu duruş, dine bağlılık ve ulvi değerler uğruna canını, malını ve ailesini feda etmek gibi hayata anlam katan manevi ve ölümsüz nedenleri ihtiva etmektedir.

Bu Ölümsüz Destanın Başlıca Hedefleri Şunlardır:

1- İslam'ın diyalog, barış ve şiddete başvurmama gibi temel çağrılarını vurgulamak. Nitekim İmam Hüseyin (a.s) Irak'a girdiği andan şehadetinin gerçekleştiği Muharrem ayının onuncu günü öğleden sonrasına kadar hep diyalog ve barış çağrısında bulunmuştur. Asla şiddetten yana olmamış, şiddeti kutsamamış ve savaşmaktan yana bir strateji izlememiştir.

2- Hüseyini kıyam, savaşı başlatan taraf olmama ilkesini kendine destur edinmiş, kötü niyetlilik ve sinsilikten kaçınmıştır. Karşı tarafın savaşma niyetini açıkça ortaya koyacağı ana kadar savaşmaya teşebbüs etmemiştir. Bu özellik, İmamın ordusuyla Hür b. Yezid Riyahi'nin ordusunun karşılaştığı zaman net şekilde kendisini göstermiştir. O zaman henüz Hür tövbe etmemiştir ve düşman ordusunun öncü birliğinin komutanıydı. Yezid ve Ömer b. Sad'ın emriyle İmamın ordusuna muhasara etmekle memur kılınmıştı. Kendisi, askerleri ve binekleri şiddetli şekilde susamıştı. İmam Hüseyin'in emriyle hepsine su verdiler. Halbuki İmam Hüseyin kesin olarak biliyordu ki bu ordu yakın zamanda kendisiyle amansız bir savaşa girecek ve onu susuz şekilde katledecekler.

3- Bu kıyam, "yeryüzü Allah'ın hüccetinden boş olmaz" sözünü vurgulamıştır. Nasıl ki dağlar yeryüzünü tutan ve sarsılmasını engelleyen çivilerdir, bu hüccetler de yeryüzünün başkanlarıdır; kullara önderlik ederler, beldeleri düzeltirler ve dinin temel ilkelerini tahriften korurlar.

Buradan İmamın ıslah hareketinin önemi ortaya çıkmaktadır. Ümeyye oğullarının eliyle sapkınlık, yolsuzluk ve dinin alametlerinin yok edilmesi öyle bir aşamaya gelmişti ki bunun tedavisi için ancak çok büyük

bir bedel ödenmeliydi. İşte bu yüzden İmam, dini ihya etmek ve ayağa kaldırmak için kendi canını, Resulullah Ehlibeytinden olan ailesini ve özel dostlarını bedel olarak sunmuştur. Bu büyük fedakarlığın neticesi ise gerçek İslam'da bulunan insani değerleri geri getiren bir uyanış olmuş ve yeni bir başlangıcın zeminini hazırlamıştır.

Ehlibeyte gönül vermiş Müslümanlar aracılığıyla dayanışma ve eşitlik kavramları yeryüzünde kendi yolunu açmış, on dört asırdan beri her yıl düzenli olarak yapılan Aşura merasimleri sayesinde "Hüseyini Semboller" yaşatılmış ve bu ruhun hep canlı tutulup korunması sağlanmıştır.

İmam Hüseyin'in Ümmete Karşı Sorumluluğu

İmam Hüseyin'in dini sorumlulukları, sosyal görevleri ve inkılabına teşvik edici diğer sebepler kendini kurban etmesine ve böylesine büyük bir fedakârlık göstermesine yol açmıştır. Bu sorumluluk ve görevleri şöyle sıralayabiliriz:

Dini Sorumluluk: İmam Hüseyin'in dini sorumluluğu, Allah'ın haramlarını helal sayan, ilahi ahitleri hiçe sayan ve Resulullah'ın sünnetine muhalefet eden Emevi yönetimine karşı kıyam etmesini zorunlu kılıyordu.

Sosyal Sorumluluk: İmam toplumdaki merkezi konumu itibarıyla Emevilerin zulüm ve baskılarıyla sınanmakta olan ümmet karşısında sorumludur; ümmeti savunmaya ve ona yönelik tecavüzü bertaraf etmeye diğerlerinden daha evladır.

İslam'ı Savunma: Emevi yönetimi tarafından yok edilmeye ve kökleri kurutulmaya çalışılan İslam dinini savunmak, Hüseyini kıyamın gerçekleşmesine yol açan nedenlerdendir.

Hilafeti Koruma: İslam hilafetini sapmalardan temizlemek, İmamın kıyamının en açık nedenlerinden biri olmuştur; zira İslam'ın istediği hilafet, halk arasında sosyal adaleti sağlamanın ve yeryüzünde geri kalmışlık ve yozlaşmanın nedenlerini ortadan kaldırmanın bir aracı olmalıydı.

Ümmetin İradesini Kurtarmak: Muaviye ve Yezid yönetimi döneminde tüm aydınlanma ve bilinçlenme yolları kapatılmış, ümmetin iradesi ağır kısıtlama ve engellerle prangalanmıştı. İmam Hüseyin (a.s)

Müslümanları izzet ve keramet ruhuyla beslemek için cihat ve fedakârlık meydanlarına çıkmıştır. Dolayısıyla İmamın şehadeti Müslümanların tarihinde ve hayatlarında bir dönüm noktası olmuştur.

Ümmetin Ekonomisini Kurtarmak: Emeviler devlet bütçesini talan etmeye yönelmiş ve ekonominin çöküşüne sebep olacak bir yola girmişlerdir. Muaviye yayımladığı bir bildiride “malın, Allah’a ait olduğunu, Müslümanların olmadığını ve bu yüzden kendisinin onda daha çok hakkı bulunduğunu” duyurdu. Dolayısıyla İmam, bu yanlış gidişatı engellemek, ümmetin iktisadını savunmak ve insanların maişetine bir denge getirmek için kıyam etmiştir.

İslami Değerleri Tahribi: Emeviler İslami değerleri yıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Öyle ki gerçek hayatta bu değerlerden hiçbir iz görülüyordu.

Toplumun Çöküşü: Emeviler döneminde toplum çökmüş, tüm İslami değerler darmadağın olmuştu. Böyle bir durumda İmam, ümmeti şaşkınlık ve sapkınlık girdabından kurtarmak için kıyam etti.

İzzet ve Keramet: İzzet ve insan onurunu korumak, İmamın kıyamının ev sağlam sebeplerindendir. Emeviler onu aşağılayarak boyun eğdirmek istiyorlardı. Ama İmam izzetli ve onurlu bir hayattan başka bir şeye asla yanaşmadı. Nitekim Kerbela hadisesinin vuku bulduğu günde bunu şu sözleriyle açıkça duyurmuştur: Bilmiş olun ki, bu zinazade oğlu zinazede (İbn-i Ziyad) beni iki şey arasında serbest bırakmıştır; ya kılıcı çekip savaşmalıyım ya da zillet libası giyerek Yezit’e biat etmeliyim. Ancak zillet bizden uzaktır; Allah, Resulü, müminler, iffet eteğinde yetişenler, yiğit ve gayretli insanlar, alçaklara itaat etme zilletini izzetli ölüme tercih etmemize müsaade etmezler.

İmam Hüseyin'in Pâk Türbesinin Yapılış Tarihi

İmamların, seçkin sahabelerin ve İslami şahsiyetlerin kabirlerinin etrafına yapılan mescitler, kubbeler ve sandukalar, Yüce Allah'a yakınlaşmanın en üstün yollarından sayılmaktadır. Nitekim Yüce Allah, ashab-ı kehf döneminde yaşayan müminlerin bu teşebbüsünü yüce kitabında nakletmiştir:

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

Duruma hâkim olanlar; “Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız” dediler. (Kehf 21)

İmam Hüseyin'in pâk türbesinin yapılışı ve gelişerek bugünkü halini alması hakkında konuşmak, on dört asırlık bir tarihi süreçten söz etmeyi gerektirmektedir. Tarihçilerin kaydına göre İmam Hüseyin türbesinin yapılışı, pâk naaşların Kerbela vakasında toprağa düştüğü ve Iraklı Beni Esed kabilesinden bazı insanlar tarafından defnedildiği zamandan itibaren başlamaktadır.

İlk Mimari

Muhtar b. Ebu Ubeyde Sakafî, Hicri 65 yılında İmam Hüseyin'in intikamını almak için kıyam edip Kufe yönetimini ele geçirdiğinde Kerbelâ'da İmam Hüseyin'in türbesini inşa etti. Yönetiminin ilk günlerinde yaptırdığı türbe üzerine tuğla ve alçıdan bir kubbe yaptı, kabrin üzerine bir baraka inşa etti. Türbenin etrafına biri güneyde, diğeri doğuda olmak üzere iki kapısı bulunan bir cami yapıldı.

İkinci Mimari

Abbasi halifesi Memun, Hicri 193 yılında Ehlibeyte (a.s) sadakatini göstermek ve İmam Ali b. Musa Rıza'ya (a.s) yaklaşmak için İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinin yeniden inşasını emretti.

Üçüncü Mimari

Abbasi halifesi Mütevekkil Hicri 236 yılında İmam Hüseyin'in kabrinin ve etrafındaki evlerin yıkılması emrini verdi! İnsanları onu ziyaret etmesini yasakladı! Bunun üzerine Ehlibeyt takipçileri Hicri 237 yılında ayaklandılar ama bu ayaklanma başarıya ulaşmadı. Ancak Muntasır yönetimi ele alınca Hicri 247 yılında türbenin yeniden inşa emrini verdi.

Dördüncü Mimari

Üçüncü mimarının ömrü uzun sürmedi; Hicri ۲۷۳ yılında bilinmeyen bir sebeple çöktü ve on yıl o şekilde kaldı. Sonra da Küçük Dai Muhammed b. Zeyd b. Hasan, yaklaşık Hicri 284 yılında İmam Hüseyin türbesini yapımını üstlendi.

Beşinci Mimari

Buveyhi hanedanından Adududdevle, Abbasi halifesi Tai b. Muti zamanında Bağdat yönetimine geldiğinde İmam Hüseyin'in kabrini ziyaret etti ve Hicri 371 yılında bugün İbrahim el-Mücab olarak bilinen İmran b. Şahin revakının da türbeye eklenerek yeniden yapılmasını emretti.

Altıncı Mimari

Hasan b. Mufazzal b. Sehlan, kubbe ve harem bir yangın sonucu tahrip olmasının ardından Hicri 412 yılında İmam Hüseyin'in kabri üzerine bir kubbe yaptırdı ve yangında meydana gelen hasarı tamir etti. İbni Batuta 727 yılında yaptığı yolculuğunda bu yapıdan söz etmiştir.

Kabri Şerif üzerindeki bu yapı Hicri 526 yılında Abbasi halifesi Mus-

terşid'in ynetime geldiđi, Őia'ya ynelik terr ve baskıların yeniden bařladıđı zamanda kadar bu haliyle kaldı. Mstersid Kabri Őerif'in mahzenlerinde bulunan vakfedilmiř mallara, kıymetli eřyalara, ve mcevherlere el koydu.

Yedinci Mimari

Hicri 767 yılında Sultan Uveys el-Hani, kabri Őerifin yapımında yeni bir merhaleye geilmesi emrini verdi. Ođlu Ahmet Uveys Hicri 786 yılında onu tamamladı ve bazı eklemelerde bulundu.

Hicri 930 yılında Őah İsmail Safevi kabri Őerife yeni yapılmıř bir sanduka hediye etti.

Hicri 1048 yılında Osmanlı padiřahı Drdnc Murat kubbeyi ve sıvalarının yapımını stlendi. 1232 yılında Fethali Őah kubbenin sslenmesi emrini verdi.

Sekizinci Mimari

2003 yılında baskıcı Saddam rejiminin yıkılmasının ardından İmam Hseyin'in Kutsal Haremindedeyapılan deđiřikliklerle trbe bugnk haline kavuřtu. Bylece Kutsal Haremin mimarisindedeyadana gelen yeni eklemelerle ziyaretiler iin geniř alanlar ve eřitli hizmetler oluřtu. Bu ařamada ortaya ıkan en nemli deđiřiklikler řunlardır:

- 1- İmam Hseyin Hareminin minarelerinin sslenmesi.
- 2- İmam Hseyin Hareminin atıyla kaplanması.
- 3- Kutsal Trbenin zerihinin (sandukasının) deđiřtirilmesi.
- 4- Kutsal Trbenin kapılarının deđiřtirilmesi.
- 5- Ziyaret alanının geniřletilmesi ve ziyaretilere hizmet vermesi amacıyla dıř taraftan  katın ilave edilmesi.
- 6- Kible kapısıyla adırlar blgesi arasında Hz. Zeyneb avlusunun yapıl-

ması ki bu alan binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak bodrumları ile hizmet binaları, müze, büyük bir halk kütüphanesi ve idari bölümleri içerir.

7- İmam Hüseyin'in Haremi Şerifi içerisinde en üst kalitede ve en yeni özelliklerde ziyaretçilere her türlü hizmeti sunan bodrumların inşa edilmesi.

8- Kible kapısı tarafından "İmam Hasan Avlusu" isminde yeni bir avlunun yapılması projesi için yeni alanların istimlak edilmesi.

9- Kербela girişlerindeki ana yollarda ziyaretçilere hizmet vermek için entegre büyük şehirler inşa etmek; Bağdat – Kербela girişinde, Necef – Kербela girişinde ve Tuveyric – Kербela girişinde olmak üzere üç entegre büyük şehir yapılmıştır.

Oryantalistler ve Gayri Müslimlerin İmam Hüseyin Kıyamı Hakkındaki Sözleri

İmam Hüseyin b. Ali (a.s), şehadetiyle insanlığa en anlamlı dersi vermiş ve eşsiz bir kahramanlık sergilemiştir. Onun üstün insani değerler uğrunda verdiği eşsiz mücadelesi ve şehadeti farklı akide ve inanca sahip olan gayri Müslimleri bile bu azametli hareketin etkisi altında bırakmıştır. Şimdi gayri Müslimlerden bazılarının bu kıyam hakkındaki sözlerini nakledeceğiz. Elbette ifade ettiğimiz gibi onların tamamını değil sadece bir kısmını seçtik. Bu sözleri nakletmedeki amacımız olumlu ya da olumsuz anlamda oryantalistleri değerlendirmek değildir. Sadece bu eşsiz kıyamın zaman, mekan ve inanç sınırlarını aştığını, dünya görüşü ne olursa olsun özgürlük sevdalısı olan her insanı etkilediğini göstermek istiyoruz.

İngiliz Araştırmacı John Ussher

((Hüseyin b. Ali'nin trajedisi, sosyal adalet uğrunda şehitliğin en üstün manasını içermektedir.))

Tanınmış İngiliz Yazar Charles Dickens

((Eđer İmam Hüseyin dünyevi hedefler için savaştıysa; o zaman neden kadınlar, bebekler ve çocukları yanında götürdü, anlayamıyorum?! Bu durumda akıl, onun kendisini sadece İslam için feda ettiğine hükmetmektedir.))

Oryantalist Edward Browne

((Kerbela'yı duyduğunda hüzün ve acıyla dolmayan bir kalp var mı?))

İngiliz Filozof Thomas Carlyle

((Kerbela trajedisinden aldığımız en büyük ders, Hüseyin ve destekçilerinin Allah'a köklü bir inançla bağlı olmaları ve doğru ile yanlış karşı karşıya geldiğinde sayısal üstünlüğün önemli olmadığını onların amelleriyle ispatlamış olmalarıdır.))

İngiliz Düşünür George Bernard Shaw

((Aydın bir insan, halkını korkutarak sindirmeye çalışan bir avuç cücenin önünde böylesine yüce bir duruş sergilemiş İslam'ın torunu o seçkin lidere ancak saygı duruşunda bulunabilir.))

İngiliz Filozof Bertrand Russell

((İnsanlık, halklarını ezen zalim yöneticilerin oluşturduğu yanardağın en büyük volkanını patlatan ve onun lavlarıyla zalimleri hak ettikleri ahlaksızlık bataklığına atan Hüseyin'le gurur duymaktadır.))

Alman Oryantalist Julius Wellhausen

((Hüseyin'in kıyâmı askeri olarak ortadan kaldırılmış olsa da şehadetindeki büyük örneklik ve aktif etki birçok Müslümanın Ehlîbeyt hanedanına sempati duymasında vesile olmuştur.))

Alman Yazar Johann Wolfgang von Goethe

((Hüseyin'in dramı tüm insanlığın vicdanındaki bir trajedidir; Hüseyin, ulvi insani değerleri ve idealleri savunmasıyla insanlık vicdanını

somutlaştırmıştır.))

ABD Başkanı Abraham Lincoln

((Kur'an, Muhammed ve Hüseyin, hürmetle bakılması gereken kutsal bir üçlüdür; zira onlarda insan haklarına saygı konusunda büyük bir örneklik vardır.))

Amerikalı Oryantalist Gustave Groenipam

(Kerbela olayı cihanşümül öneme sahiptir; Müslümanlar arasındaki cesur ve âlicenap yiğit Hüseyin'in öldürülmesinin üzücü görüntüsü, gönüllerde hiçbir Müslüman şahsiyetin ulaşmadığı bir iz bırakmıştır.))

Fransız Oryantalist Henri Mase

(Muharrem'in 10. gününün sonunda Emevi ordusu Hüseyin b. Ali'den teslim olmasını istedi ama o kabul etmedi... Hüseyin, bedenine isabet birkaç darbeyle yere düştü. Ancak bu duruşunun sayısız siyasi ve dini sonuçları oldu.))

Fransız oryantalist Louis Massignon

((Hüseyin İslamiyet ruhunun kaderini üstlendi ve Kerbela'da adalet uğrunda öldürüldü.))

Macar Oryantalist Goldziher

((Kerbela toprağı İslam tarihine çok sayıda şehit verdi... Onlar için tutulan yas bugüne kadar duygusal bir görünüm kazandı.))

Hollandalı Oryantalist Rinehart Dozy

((Şimr, Peygamberin torununu öldürme konusunda bir an bile tereddüt etmedi, diğerleri de küfürde onun gibi olmakla birlikte buna yanaşmazken Şimr, bu utanç verici işi yapmaktan çekinmedi.))

İtalyan Bilim Adamı Aldo Mili

((İmam Hüseyin, az sayıdaki inançlı taraftarlarıyla birlikte ölümüne savaşmaya karar verdi; onların kahramanlık ve yiğitlikleriyle yazdıkları savaş destanı yüzyıllardan beri hayranlığımıza ve tazimimize meydan okumaktadır.))

Tomas Masaryk

((Mesih'in takipçilerinde, Hüseyin'in takipçilerinde olan coşku ve duyguyu bulamazsınız.))

Gandi... Hindistan'ın Kurtarıcısı

((Hüseyin'den mazlum olduğum halde nasıl muzaffer olacağımı öğrendim.))

Çin Lideri Mao Zedong

((Hüseyin'in liderliğinde eşsiz devrimci ve insani bir tecrübeye sahip olduğunuz halde tecrübe edinmek için bize geliyorsunuz.))

Vietnam Lideri Ho Chi Minh

((Siperlerinizdeyken, zalimlerin ayakları altından yeryüzünü titreten o doğulu adama, azametli Hüseyin'e bakın.))

Hristiyan Bilgin ve Yazar George Jardaç

((Yezid, Hüseyin'i öldürmesi ve kan dökmesi için adam topladığında onlar, "Bize ne kadar mal vereceksin?" diye soruyorlardı. Ama Hüseyin'in yarenleri, "eğer yetmiş defa öldürülsek biz yine de senin huzurunda savaşmaya ve bir kez daha öldürülmeye hazırız" diyorlardı.))

Hristiyan Yazar Süleyman Kattani

((İmam Hüseyin'in güçlü kıyamı o kadar etkilidir ki zaman sürecindeki tüm olaylara ışık tutmuş, çıkardığı kıvılcımın etkisiyle asırlarca soğuk gecelerde tüm insanlığı ısıtmıştır.))

Hristiyan Düşünür Antoine Barra

(Güneş ışınları gibi saf ve berrak ışığını tüm varlığa dağıtan, idealleri ve ahlakıyla örneklik teşkil eden bir şahsiyet âlemde azdır. Dünyayı bu şekilde şekillendiren şahsiyet hiç kuşkusuz, yaratılıştaki ilahi mucizeleri, düşünceleri ve eylemleri ile Hüseyin'in karakteridir; bu yüzden onların yaratılışı ve tutumları, Allah'ın yaratılıştaki mucizesinin sırrını kendilerinde sakladığı şeyin sadık bir görüntüsüydü.))

İmam Hüseyin'in Sözülerinden (a.s) Bazıları

1. Gerçek cimri selam vermede cimrilik edendir.
2. Allah korkusundan ağlamak ateşten kurtuluştur.
3. Bağışını kabul eden kimse senin cömertliğine yardım etmiştir.
4. İzzetle ölmez zilletle yaşamaktan daha iyidir.
5. Beş özellik kimde olmazsa onu çok dinleyen olmaz: Akıl, din, edeb, haya ve güzel ahlak.
6. Özür dilemeni gerektirecek bir şey yapmaktan kaçın; zira mümin kötülük yapmaz ve özür dilemez ama münafık her gün kötülük yapar ve özür diler.
7. Akıllı kimse kendisini yalanlamasından korktuğu biriyle konuşmaz, kendisini mahrum bırakacağından korktuğu kimseden bir şey istemez, tuzak kurmasından korktuğu kimseye güvenmez, ümit duyulmasına güvenilmeyene ümit bağlamaz.
8. Allah kimin gücünü almışsa ondan itaatini kaldırmıştır, kimin kudretini almışsa ondan teklifi kaldırmıştır.
9. Seni şüpheye/belirsizliğe düşüren şeyi bırak ve şüpheye düşürmeyen şeye yönel; doğrusu yalan belirsizliktir, doğruluk ise güvencedir.
10. Ey oğlum! Sana karşı Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan kimseye zulmetmekten kaçın.
11. Kim Allah'a karşı gelerek bir şeye ulaşmaya çalışırsa umduğundan

uzaklaşır ve korktuğuna hızla yaklaşır.

12. İnsanların namuslarıyla uğraştığını duyduğun bir kimsenin, seni tanımaması için çalış.

13. Yanında birinin gıybetini eden kişiye şöyle dedi: Ey adam! Gıybetten vazgeç; zira gıybet cehennem köpeklerinin yiyeceğidir.

14. “İyilik hak etmeyen kimseye verildiğinde zayi olur” diyen bir adama İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: Hayır, öyle değil! İyilik, toprağa ve boşluğa (iyiye ve kötüye) vuran yağmur damlaları gibidir.

15. Bir kişi ona Allah'ın “Rabbinin nimetinden söz et” ayeti hakkında sorunca şu cevabı verdi: Allah, dini konusunda kendisine verdiği nimeti anlatmasını emretmiştir.

16. Kıyamet günü olduğunda bir münadi şöyle seslenecek: Ey insanlar! Kimin Allah katında bir mükafatı varsa ayağa kalksın. Bunun üzerine sadece iyilik yapanlar ayağa kalkacak.

